

Beste allen,

Inmiddels ben ik al weer een maand terug in Nederland en heb mijn fondsenwerving weer volop opgepakt. We hebben al weer enkele verkopen en een kooksessie achter de rug. Heerlijk om te merken dat ons werk in de Petrakerk steeds bekender wordt, dat onze resultaten gevolgd worden en men S4KI een warm hart toe draagt. We hebben een goede verkoop gedraaid, maar het blijft ook heerlijk om oprechte betrokkenheid waar te nemen. De Koninginnemarkt in Heemstede was gezellig, een beetje koud, maar verliep prima dankzij de hulp van Marina en Joke. Inmiddels hebben we een locatie gevonden om een kookworkshop 'Indiaas koken' te geven. Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief... Ook zijn we druk bezig met de opzet van een prachtig boekje ter illustratie van ons werk i.s.m. Bandito uit Utrecht. Daarnaast bruis ik weer van de nieuwe plannen en hoop ook deze spoedig neer te kunnen zetten. De eerste bestuursvergadering is ook al weer achter de rug. Fijn om met elkaar te kijken naar dat wat we in het afgelopen half jaar hebben kunnen bereiken met elkaar en goed om te brainstormen over het vervolg.

Ook op de Wallaby School gaat alles uiteraard gewoon door, al staat dat nu wel even stil i.v.m. de zomervakantie. We zijn ons nieuwe schooljaar begin april gestart, maar momenteel is het zo warm in India dat scholen verplicht moeten sluiten. Wij hebben zomervakantie in de maanden mei en juni. Momenteel is het dagelijks zo'n 42-45 graden. Eind juni begin juli start meestal de moesson. De regen zorgt voor veel vochtigheid en een klam gevoel, maar geeft ook veel verkoeling. Mijn vrienden, collega's, kinderen kijken dan ook enorm uit naar de start van deze regenperiode. We zijn begin april gestart met 65 leerlingen en, zoals verwacht, ging dat bij onze jongsten niet vanzelf. De kleintjes van 3 jaar vinden het de eerste dag(en) meestal toch wel erg spannend. En als er één huilt .... Met grote bewondering kijk ik dan altijd weer naar onze peuterjuf Sunita die met veel rust, geduld en liefde de kleintjes rustig weet te krijgen. Een hele kunst! Dankzij 15 nieuwe studenten, worden we langzaam maar zeker een wereldschool. Momenteel hebben we leerlingen die hun wortels in Australië, Afrika, Azië, Amerika en Europa hebben. Ook het leerkrachtenteam is erg internationaal. Onze kinderen leren goed omgaan met verschillen en komen in aanraking met veel verschillende culturen. Veel van hen zullen niet veel kansen krijgen om de wereld te gaan verkennen, dus dit is een bijzondere verrijking voor hen. Reden van de vele verschillende culture achtergronden is dat vrijwilligers/YWAM-medewerkers vanuit onze ashram werken. Hun kinderen gaan bij ons naar school en zij geven les om onderwijskosten te drukken en vooral ook om de school verder te helpen. Deze groep ouders is erg betrokken en een zegen voor school. In april zijn we voor het eerst gaan werken met een syllabus; een kalender waarin precies staat aangegeven wanneer welke toets plaats vindt. Hierdoor weten de leerkrachten dus precies hoe ze op schema kunnen blijven lopen. Het is een goede steun voor ze en ik heb tot nu toe heel veel positieve reacties gekregen. Hopen op een goed vervolg na de zomervakantie. Na een goede aprilmaand te hebben gedraaid, heeft het team tot ieders genoegen de zomervakantie ingeluid met waterspeltjes.



## Kookworkshop

Tijdens mijn kooksessies bij mensen thuis wordt mij regelmatig gevraagd of ik hen ook kan leren Indiaas te koken. Bij die vraag gaat mijn leerkrachtenhart altijd sneller kloppen, dus ben ik me enige tijd geleden gaan buigen over een opzet. Wanneer ik in India ben kook ik graag, waardoor ik elke keer wel weer wat nieuwe recepten mee terug neem en mijn kookaanbod afwisselend hou. Verder heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan met gevarieerde groepen tot 45 man. Het idee om anderen Indiaas te leren koken, trok mij meteen enorm. Enige struikelblok was een locatie; waar kun je koken met groepen mensen zonder dat er een enorm bedrag hoeft te worden ingelegd? Wat was ik blij toen ik gesproken had met de Hamelink, een buurthuis in Haarlem Oost. Ik heb hier enkele maanden geleden een Diwali festival georganiseerd en ken het buurthuis, inclusief de keuken, goed. De Hamelink bidet niet alleen een goede, ruime keuken, maar ook volop ruimte om samen de maaltijd te nuttigen.

In de workshop vertel ik jullie meer over specifieke kruiden voor de Indiase keuken, opbouw van Indiase maaltijden, verkooppunten van ingrediënten voor deze keuken, wijze van nuttigen en uiteraard gaan we met elkaar een maaltijd bereiden. We zullen enkele relish (salade), raita's (yoghurtsalade), chutney's, curry's, rijst, samosa's en enkele toetjes maken. Verder laat ik jullie de bereiding van chapati's ('pannenkoekjes') zien. We maken onze maaltijd af met papadums en naan.

Ik geef de workshop voor 15-40 deelnemers. Jullie bijdrage is €50,-, dit is excl. drank. Wijn, bier en sap zijn voor €2,- per glas te koop. De maaltijd wordt geserveerd met citroenwater.

Uiteraard kom ik ook nog heel graag bij jouw thuis koken voor 8-50 man.

Interesse en/of vragen? Mail mij ...

## Koken voor onderwijs in India

Voor stichting School 4 Kids India werk ik op de Wallaby School in Varanasi, India. Een heerlijke en uitdagende baan, maar ook confronterend om te zien dat onderwijs krijgen en geven in India met zoveel problemen gepaard gaan. Meisjes en dalitkinderen (laagste kaste) krijgen weinig onderwijskansen, leermiddelen zijn niet toereikend, leerkrachten niet opgeleid, slechte huisvesting,..... Goed dus om hier te werken aan onderwijsverbetering en teamcoaching en fijn om de stijgende lijn te zien. Om de werkzaamheden van School 4 Kids India te kunnen bekostigen, kook ik regelmatig Indiaas voor groepen van 8-50 man. Ook organiseer ik Indiase kookworkshops.

### Indiaas tafelen



Gezond, lekker en volledig verzorgd Indiaas eten? Nodig mij dan uit om bij u thuis Indiaas voor u te komen koken. Mogelijke samenstelling van een dergelijke maaltijd:

- Verscheidene relish (salades)
- Verscheidene raita's (yoghurtsalades)
- Chutney
- Naan
- Papadums
- Samosa's (hartige blaasdeegplapjes)
- Bamathijp
- Verscheidene curries
- Toetjesbuffet met taarten, citroenroom, lasti yoghurt Taj Mahal, Indiase fruitbade.

Kosten: €25,- p/p incl. toetjesbuffet.

Alles wordt door mij zelf met verse ingrediënten bereid (geen kant-en-klaar kruidenpasta's) en ik reserveer alles Indian style. Vriemens/allergieën zijn uiteraard vooraf te bespreken.

Met uw bijdrage helpt u Indiase kinderen aan een betere toekomst!



Mail of bel mij!

geida.76@hotmail.com  
of 06-28458425

### India Deluxe

Zie aanbod 'Indiaas tafelen', maar dan nog meer variatie, dus een nog groter genot!

Kosten: €35,- p/p.



### Indiaas borrelen

Eens iets anders bij de borrel dan het traditionele zoutje of hokje laan? Bestel een Indiase hotteletschot!

Heerlijk, genieten van kruidige samosa's, papadums en naan met mangochutney, raita (yoghurtsalade) en muntsambol. De perfecte combinatie tussen zoet en hartig.

Lekker bij wijn, bier, maar uiteraard ook bij een sapje.

Kosten: €15,- p/p.

### Kookworkshop

#### 'Indiaas koken'

In deze 4 uur durende workshop vertel ik u graag vele bijzonderheden over Indiase specerijen, traditionele Indiase gerechten, bereidingswijzen en maaltijdsamenstelling. Natuurlijk gaan we dit in de praktijk brengen door samen een traditionele Indiase maaltijd te bereiden en te nuttigen, uiteraard ook op Indiase wijze. We zullen verschillende relish, raita's, chutneys en curries maken. Ook staan samosa's en niet te vergeten: heerlijke Indiase desserts op het menu.

Kosten: €50,- p/p, excl. drank.



### Scholen 4 Scholen

Na de meivakantie gaat de Tijo van Eeghenschool van start met thema 'India'. In de eerste week kom ik uitleg geven over ons project en daarnaast hoop ik de leerlingen alvast wat informatie bij te kunnen brengen dit voor mij zo prachtige land. De leerlingen gaan daarna aan de slag met ons educatief pakket; opdrachtkaarten, een webpagina (<http://school4kidsindia.yurls.net/nl/page/743981>) en leskist. Daarnaast krijgen ze Indiase dansles en zullen ze d.m.v. een sponsorloop geld inzamelen voor onze stichting. Heerlijk! We wensen de Tijo van Eeghen hele mooie projectweken toe.

We zijn op zoek naar meer scholen die op deze wijze voor ons in actie willen komen. Van onze kant komen wij graag de leerlingen, ouders en/of het team inspireren en lesgeven. Verder bieden wij kosteloos ons educatief pakket aan met tal van opdrachten om op verschillende niveau's aan de slag te gaan op school. Tenslotte hebben wij contacten, zoals een Bollywooddanslerares, die jullie kunnen benaderen om je project onvergetelijk te maken.

Weet je een school voor ons? Laat het ons a.j.b. weten! Dank voor het meedenken.



### Bandito Uitgeverij Utrecht

Natuurlijk zitten wij zelf ook niet stil om scholen te benaderen met onze vraag tot steun. I.s.m. Bandito (<http://bandito.nl/>) zijn wij bezig om een heel mooi boekje te maken. Hierin nemen wij al onze leerlingen van de Wallaby School met hun eigen verhaal op. Idee is om dit boekje, indien mogelijk, ook aan al onze leerlingen uit te delen, dan uiteraard geschreven in het Engels. Wat zou het heerlijk zijn, wanneer ze zich zelf terugzien in een boekje. En dat terwijl de meeste van hen haast geen foto's bezitten. Verder komen in het boekje enkele impressies van andere werklocaties van ons en een stukje informatie over School 4 Kids India en Bandito. De voorbereidingen zijn in verregaand stadium en binnenkort hopen we tot drukken over te gaan. Wanneer de boekjes klaar zijn, zal ik scholen in de regio bij langs gaan. Daarnaast zullen we brieven met boekjes gaan versturen. Heerlijk dat Bandito ons sponsort door dit mooie boekje te drukken! In de volgende nieuwsbrief hoop ik een impressie van het eindresultaat te kunnen geven.

### Resultaten van het afgelopen half jaar

- Leerboeken voor alle klassen, incl. de nieuwe class 7 aangekocht
- Alle leermiddelen voor het afgelopen en komende half jaar aangekocht
- Nieuw meubilair gekocht voor onze 15 nieuwe leerlingen
- Laptops in school
- P.c.'s voorzien van nieuwe onderdelen (o.a. harddisk) waardoor ze weer veel sneller werken
- Engelse bijles gegeven aan onze leerkrachten (2x p/wk)
- Sportschoenen en –materialen aangekocht
- Agenda's en woordenboeken voor alle leerlingen gekocht
- Schoolfoto's gemaakt en af laten drukken voor alle leerlingen
- Leveltests gemaakt en uitgevoerd (2x per jaar)
- Syllabus (toetskalender) gemaakt en gestart met werken hiermee
- 250 kinderen (in gevangenissen, scholen en arme gezinnen) voorzien van warme winterkleding en een speeltje
- Financiële bijdrage voor 2 huiswerkbegeleiders die tussen 14:00 en 16:00 uur ondersteuning geven bij het maken van huiswerk en verdieping geven in vakken waarbij extra uitleg/oefening nodig is

We zijn blij dat we, dankzij jullie financiële bijdrage, weer veel resultaat hebben kunnen boeken. Ook voor de komende periode hebben we onze werkzaamheden/speerpunten al gepland. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

### Sponsoring

In een vorige nieuwsbrief heb ik verteld over het belang van sponsoring, o.a. door ons besluit om bij aanname voorrang te (blijven) geven aan arme families. Fijn om de groep te bereiken die normaal geen scholingskansen zouden krijgen, maar zonder supporters reddend we het financieel niet! De inkomsten vanuit een arme gezin zijn Rs 50/= (= €0,75) per kind. Voor een midden-/hoge klasse kind ontvangen wij Rs 250/= (= €1,50). Wanneer we al onze kosten berekenen, hebben we zo'n €10,- p/mnd nodig per kind. Hierin zijn salariskosten voor de leerkrachten, maar ook leermiddelen, huisvesting, computers/internet, enz. berekend. Momenteel wachten 9 kids uit arme families en 15 kids uit midden-/hoge klasse gezinnen op een supporter. We zijn erg blij dat we voor 2 kinderen in de afgelopen weken een donateur hebben gevonden. Supporter worden? Steun door €10,- p/mnd of €120,- p/jr over te maken. Wanneer je een kind structureel wilt sponsoren, hoor ik dit graag. We sturen je dan de gegevens van je sponsorkind toe en houden je 2 keer per jaar op de hoogte van zijn/haar ontwikkelingen.



Heerlijk dat we een sponsor gevonden hebben voor de oudste twee meisjes, Mahima en Pratima. Ook voor Kalpna (Karina) hopen we een supporter te vinden. Wil je dit meisje of een ander kind van ons steunen? Dat kan al voor €10,- p/mnd. Mail mij voor meer details en maak het verschil door een kind toekomstkansen te geven. Dank je wel!

## EFKF

Dat ons werk soms wel heel veel overlap kan hebben met werk van andere stichtingen bleek wel toen we, 2 jaar geleden alweer, voor het eerst kennis maakten met het werk van EFKF, English For Kids Foundation (<https://efkf.org/projects/india/>). Uit dit eerste contact bleek dat hoofddoelstelling van deze stichting het bevorderen van de Engelse taal is. Wij hebben dit ook als doelstelling, aangezien we merken dat beheersing van de Engelse taal veel mogelijkheden geeft (in India) qua werk en opleiding. Verder bleek dat zij ook, net als wij, een school in Varanasi ondersteunen, de Little Star School. Daarnaast ondersteunen zij projecten overal ter wereld, waarbij steeds weer beheersing van de Engelse taal centraal staat. Dit zijn soms lang lopende, maar ook kort durende projecten.

Al enige tijd zijn we aan het overleggen op welke wijze we iets voor elkaar kunnen betekenen. Uiteraard door elkaars naam te vermelden in nieuwsbrieven, bijeenkomsten, in social media, ..., maar het afgelopen jaar ontstond ook een plan om directer samen te gaan werken. De vrijwilliger voor EFKF in Varanasi is jaren lang werkzaam geweest op de Little Star School en ging ermee stoppen. Aangezien de stichting wel graag met dit (langlopende) project verder wil gaan, ontstond het idee dat ik voor enkele weken aan de slag zou kunnen gaan voor EFKF. Dankzij sponsoring hebben zij 3 nieuwe leerkrachten in dienst kunnen nemen vorig jaar. Uiteraard belangrijk om te kijken of deze naar wens functioneren en of de jaarcontracten verlengd kunnen worden. Verder wil ik graag het team observeren en coachen. De eerste digitale contacten met de Little Star School zijn gelegd en bij terugkomst in India in september kijk ik ernaar uit om ook in deze school aan de slag te gaan.

## Heel veel dank aan:

- Marina, Annelies en Joke voor hun betrokkenheid; dankzij hun plannen en hulp waren onze eerste fondsenwervende activiteiten zeer geslaagd
- Marianne en Marina voor de sponsoring van een Wallaby leerling
- Joke voor de maandelijkse steuntoezegging van School 4 Kids India
- Natascha voor haar laptop voor de Wallaby School en haar betrokkenheid om wellicht een Indiase kookworkshop in haar omgeving te kunnen realiseren
- Rosetta voor de prachtige kunstwerken die ze voor ons gemaakt en geveild heft, resulterend een geweldige bijdrage voor School 4 Kids India. Dank voor je harde werk.
- Subash en Hanneke voor zo'n 50 prachtige, kleurrijke Indiase rokjes voor onze verkoop. Ze zijn schattig ...
- Plus Delta Onderwijs voor een geweldige gift waar we weer veel onderwijsverbeteringen mee tot stand kunnen brengen
- Gereformeerde Kerk De Lier voor hun bijdrage en ondersteuning van ons werk.
- Henry voor het regelen van voorzieningen om een kookworkshop in Zwolle neer te kunnen zetten
- Petra van Haandel voor het vergroten van ons netwerk/naamsbekendheid:  
<http://www.wereldhulporganisaties.nl/hoe-leuk-kan-indiaas-koken-zijn>

En dank aan al die anderen die meeleven met ons werk en resultaten.

Dankzij jullie steun, kunnen wij ons werk in India voortzetten, dank daarvoor!

### Zo kun je ons steunen

Vind je het leuk om ons verhaal eens te vertellen op bv. een basisschool, wil je spullen verkopen op een bazaar, heb je connecties bij een kerkgemeenschap of basisschool en wil je ons daar introduceren,... We zijn heel blij met je hulp!

We zijn op zoek naar (basis)scholen die ons willen steunen. Heb je connecties bij een school en willen zij een actie (sponsorloop) voor ons organiseren in ruil voor het gebruik van ons educatief pakket? Laat het ons weten ...

Sponsor een Wallaby leerling door €10,- in de maand over te maken als bijdrage voor de onderwijskosten van onze allerarmsten. Het zou heerlijk zijn wanneer je ons financieel willen steunen. Dit kan door eenmalige of structurele **sponsoring** op rekening 12.90.18.651 t.n.v. School 4 Kids India te Haarlem. Ook mogelijk via automatische incasso.

Vanaf midden april kom ik weer graag voor jullie koken (Indiaas of Italiaans). Reserveer nu of huur me in voor een Indiase kookworkshops. Alle ins and outs van de Indiase keuken!

Graag kom ik bij jou thuis prachtige Indiase artikelen verkopen: sieraden, sjaals, tassen, kleding, fotolijstjes, slippers... alles kleurig en vol glans. Stralend de zomer in met een prachtige collectie uit India! Deze Indian party kan gekoppeld worden aan een Indiase maaltijd of worden omlijst met Indiase hapjes, door mij bereid .

Dank voor jullie hulp en steun!

### Ja, ik vind dat elk kind recht heeft op onderwijs

- **Meer Indiase kinderen naar school**, vooral meisjes en kinderen uit de armste gezinnen
- **Indiase kinderen gediplomeerd van school**
  - Voor € 10,- per maand krijgt een kind basisonderwijs
  - Voor € 40,- per maand krijgt een kind voortgezet onderwijs, doet examen en behaalt zijn diploma
- **Betere studie- en baanmogelijkheden door Engelstalig, toepassingsgericht onderwijs**
  - Voor € 20,- per maand wordt een klas van nieuwe boeken voorzien
  - Voor € 50,- per maand wordt de school van computers met internet voorzien
- **Getrainde Indiase leerkrachten voor de klas**
  - Voor € 100,- per maand staat dagelijks een bijlesleerkracht en huiswerkbegeleider voor de klas
  - Voor € 300,- per maand staat een gediplomeerd leerkracht voor de klas

Rek.nr.: 12.90.18.651 / KvK : 52632490

Stichting School 4 Kids India is een ANBI.

[www.school4kidsindia.nl](http://www.school4kidsindia.nl) / [gerda@school4kidsindia.nl](mailto:gerda@school4kidsindia.nl)