

# Trouwen



in de  
**Wilhelminakerk**

**In deze folder vindt u informatie over het houden van een dienst ter bevestiging en inzegening van een huwelijk in de Wilhelminakerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlem.**

## **DE HUWELIJSINZEGENING**

### **Visie**

Het huwelijk is een groot geschenk dat God aan mensen geeft. Dat blijkt meteen al aan het begin van de Bijbel. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde Hij de mens als man en vrouw. Eerst schiep Hij de man. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder alle levende wezens trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Vervolgens liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen Hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit:

‘Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'Mannin' heten, omdat zij uit de man genomen is.’

Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, zodat zij met elkaar het leven konden delen.

### **Doel**

Met het huwelijk heeft de HERE God in elk opzicht het menselijke geluk en welzijn op het oog. Man en vrouw mogen elkaar gelukkig maken door volop te genieten van de liefde in al haar facetten, door er te zijn voor elkaar en de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen.

Ook is het Gods bedoeling dat het kostbare geschenk van de seksualiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten zal worden.

God heeft ons gemaakt om een tempel van de Heilige Geest te zijn en geroepen ons lichaam rein te bewaren.

Zo mogelijk zullen man en vrouw ook meewerken aan de voortgang van het menselijk leven. Als zij kinderen mogen krijgen, zullen zij een liefdevol en christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en in de samenleving.

### **Verbond**

Het huwelijk is geen afspraak voor zolang als twee mensen van elkaar houden, maar een verbond voor heel het leven. Man en vrouw hebben elkaar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood hen scheidt. Zij tekenen voor hun ja-woord en nemen zo een verplichting op zich die rechtsgeldig is voor God en mensen.

Het is dan ook tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. De Here Jezus heeft dit benadrukt, toen Hij zei: 'Man en vrouw zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.' Van man en vrouw verlangt de HERE daarom dat ze zich voor hun huwelijk inzetten, er aan blijven werken en er zo nodig voor vechten.

Bij alle moeite en verdriet waardoor mensen getroffen kunnen worden, ook in hun huwelijksleven, mogen man en vrouw vertrouwen op de hulp van God, die zelf het huwelijk heeft ingesteld. Waar twee mensen samenleven rond het kruis van Jezus Christus, in de sfeer van gerechtigheid, genade en vergeving die Hij gecreëerd heeft, zijn zelfs wonderen mogelijk.

## **Roeping**

Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te overheersen. Van de onderlinge omgang tussen man en vrouw mag de relatie tussen de Here Jezus en zijn gemeente een prachtig plaatje en een voorbeeld zijn. Jezus heeft zijn gemeente liefgehad tot het uiterste. En de gemeente dient Hem met heel haar hart. Zoals Jezus er voor zijn gemeente is, zo hebben jullie er voor elkaar te zijn door elkaar lief te hebben, in wijsheid te leiden, elkaar te helpen en in geduld elkaar te aanvaarden en te vergeven. En zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door Hem laat leiden, zo moeten zij zich aan elkaar toevertrouwen en elkaar volgen in het dienen van de Here.

Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente weerspiegelen.

Man en vrouw dienen zich ervan bewust te zijn dat zij deel uitmaken van een grotere gemeenschap. Zij dragen dus ook verantwoordelijkheid voor de mensen in nood, voor de kerk en de maatschappij.

## **AANDACHTSPUNTEN**

Graag stelt de kerkenraad van de Wilhelminakerk leden van de gemeente in de gelegenheid om hun huwelijk, nadat dat voor de burgerlijke stand is gesloten, in de kerk te laten bevestigen en onder Gods hoede en zegen te stellen. Deze dienst, die geleid wordt door een predikant, kan alleen plaats vinden wanneer de kerkenraad daarmee heeft ingestemd.

## **Contact en communicatie**

Over de plaats en tijd van een huwelijksbevestiging dient in zo'n vroeg mogelijk stadium contact met de commissie van beheer en de predikant te worden opgenomen. De commissie van beheer gaat na of op de gewenste datum en tijd van de kerkzaal gebruik gemaakt kan worden en regelt dat er een koster en – desgewenst – een organist beschikbaar zijn. Het is raadzaam één en ander af te stemmen met de commissie van beheer en de predikant voordat de datum van het huwelijk definitief wordt vastgesteld.

Om de dienst in de kerk zo veel mogelijk naar wens te laten verlopen is het noodzakelijk dat ook een aantal praktische dingen geregeld worden. In overleg met de koster kan aangegeven worden hoe het bruidspaar dat wil. Door dit ruim van te voren met de koster te bespreken, kan op de huwelijksdag alles naar wens verlopen. De predikant maakt melding van het voorgenomen huwelijk bij de kerkenraad, ook draagt hij er zorg voor dat het wordt aangekondigd in het contactblad. Wanneer er koffie/thee of fris moet worden geschonken na de dienst is de koster van de commissie van beheer daar aanspreekpunt voor.

De scriba draagt er zorg voor dat ook via de kanselmededelingen de gemeente van het voorgenomen huwelijk in kennis wordt gesteld. Tevens zorgt de scriba voor de aanwezigheid van een ouderling en een diaken tijdens de huwelijksdienst. Tevens ontvangt de scriba graag ook een trouwkaart.

## **Huwelijkscatechese**

Het huwelijk is een heel mooie, maar ook een heel grote stap. En het samenleven van man en vrouw is even kostbaar als kwetsbaar. Daarom zal er voorafgaande aan de huwelijksbevestiging in de kerk ook een vorm van huwelijks catechese zijn, die in principe door de predikant gegeven wordt.

## **Vorbereiding op de dienst**

De liturgie voor de trouwdienst wordt in overleg met de voorganger opgesteld. Binnen dit overleg is alle ruimte voor eigen inbreng van de kant van het aanstaande bruidspaar. Alle aspecten die samenhangen met het goede verloop van de dienst zullen in dit overleg besproken worden: van de gang van zaken tijdens de binnenkomst tot de gang van zaken tijdens het ontvangen van de zegen; van de tekst- en liedkeuze tot de kleur trouwbijbel en – eventueel – het wisselen van de ringen; van suggesties voor de dankzegging en voorbede tot een persoonlijke bijdrage van het bruidspaar of van familie en vrienden.

Voor wat betreft de muzikale begeleiding kan gebruik gemaakt worden van een van de organisten van de Wilhelminakerk en 's avonds zo mogelijk van de band die in de Wilhelminakerk speelt. Indien het bruidspaar gebruik wil maken van de diensten van een andere organist of andere instrumentalisten, dient het daar zelf voor te zorgen.

Wanneer de huwelijksbevestiging plaatsvindt in de Wilhelminakerk, zorgt het bloemencomité (via contact met de scriba) er desgewenst voor, dat er bloemen in de kerk staan bij de huwelijksdienst.

Tenzij anders wordt afgesproken met de predikant, zorgt het bruidspaar er voor, dat de orde van dienst wordt getypt en dat er voldoende afdrucken van de orde van dienst beschikbaar zijn. De praktijk is dat het bruidspaar (of familie) hier meestal voor zorgt. In overleg wordt dan beslist of men het zelf laat drukken of dat men dat in overleg met de heer W. Boer laat doen (dit regelt dus de predikant).

## **Formulier**

Tijdens de dienst wordt ook een moment de tijd genomen om aan de hand van een formulier uit te leggen wat de Bijbelse visie op het huwelijk is.

## **Collecte**

Tijdens de dienst zal ook een collecte worden gehouden als uiting van dankbaarheid naar God toe. Het aanstaande bruidspaar mag in overleg een passende bestemming voor de collectegelden geven. De predikant op zijn beurt zal aan de diaconie en de commissie van beheer doorgeven naar welk doel de collecte gaat.

## **Trouwbijbel**

Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlem ontvangen, wanneer de dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt, een trouwbijbel. In overleg met de predikant bespreekt het aanstaande bruidspaar welke trouwbijbel (vertaling, kleur, formaat) zij het liefste hebben. De bijbel wordt tijdens de dienst overhandigd door de ouderling van dienst. In principe wordt daarvoor de wijkouderling van bruid of bruidegom gevraagd.

## **Fotograferen en video-opnamen**

Wanneer u onder de dienst foto's of video-opnamen wilt laten maken, verzoeken we u dit te overleggen met de predikant. Er bestaat geen enkel bezwaar om tijdens de dienst opnamen te maken, mits zij de eredienst niet hinderen.

## **Van binnenkomst tot vertrek**

Het is gebruikelijk dat bij aankomst gasten plaats nemen in de kerk en dat het bruidspaar eerst, samen met de predikant en de ambtsdragers, naar de predikantskamer gaat. Daar begint de dienst met het consistoriegebed. Vervolgens gaat u met elkaar de kerkzaal binnen, via de grote ingang aan de voorkant (straatkant) van de kerk. U kunt er daarbij voor kiezen, dat de predikant voorop loopt met het bruidspaar (en de eventuele bruidskinderen) daar achter en de ambtsdragers daar weer achter, of u kunt er voor kiezen, dat de bruid wordt binnengebracht door haar vader. In dat geval loopt de predikant voorop en wordt gevolgd door de bruidegom en de ambtsdragers. Vervolgens (meestal onder begeleiding van orgelspel) komt de bruid binnen aan de arm van haar vader.

Het bruidspaar zit in het midden van de voorste rij. Aan weerszijden van het bruidspaar zijn meerdere stoelen beschikbaar. Deze plaatsen worden meestal ingenomen door wederzijdse ouders en grootouders. Voor de overige leden van de bruidsstoet kunnen in de kerk plaatsen gereserveerd worden, meestal enkele rijen achter het bruidspaar.

Na afloop van de dienst kunt u eventueel voor in de kerk laten feliciteren. U kunt er ook voor kiezen direct de kerk te verlaten, via de zelfde weg waarop u ook de kerk bent binnengekomen. Ook de predikant en de ambtsdragers verlaten op die manier de kerk.

## **CD**

Van elke dienst wordt in de Wilhelminakerk een CD-opname gemaakt. Tot 14 dagen na de dienst kunnen daarvan één of meerdere exemplaren besteld worden. De kosten bedragen € 3,= per CD. Voor verzending van de CD worden portokosten in rekening gebracht.



## **Etiquette**

Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog hoe het eigenlijk hoort. Natuurlijk bent u vrij om van deze regels gebruik te maken of om er juist van af te wijken.

Zolang het huwelijk nog niet gesloten is, gaat de bruid rechts van de bruidegom. Nadat het huwelijk gesloten is, gaat zij links van hem. Omdat uw huwelijk formeel in het gemeentehuis gesloten is, loopt de bruid links van haar man de kerk binnen. Daar zit zij aan zijn linkerzijde. Naast de bruid zit dan de vader van de bruidegom en naast de bruidegom de moeder van de bruid.

Wordt de bruid door haar vader “weggegeven”, dan loopt zij aan de rechterarm van haar vader de kerk binnen.

## **De kosten**

Wanneer u (of uw partner) lid bent van de Wilhelminakerk en het huwelijk plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, draagt de kerk de kosten voor het gebruik van de kerkzaal, het voorgaan van de predikant, het werk van de koster, de begeleiding van de organist, het drukken van de orde van dienst, het verzorgen van een bloemstuk en de trouwbijbel.

Wanneer de huwelijksbevestiging plaatsvindt in een andere kerk dan de Wilhelminakerk, dient u zelf te informeren naar de beschikbaarheid van de kerk en eventuele kosten zult u zelf moeten betalen. Ook instrumentalisten van buiten de Wilhelminakerk komen voor rekening van het bruidspaar.

Wanneer de huwelijksdienst niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaats vindt, zijn de regels van kracht die gebruikt worden voor normale verhuur van de kerkzaal. Het bruidspaar is dan zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de dienst, en voor alle kosten die voor de dienst gemaakt worden.

## **Adressen**

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de commissie van beheer of de scriba. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste personen.

## **Scriba**

e-mail: [scriba@wilhelminakerk.nl](mailto:scriba@wilhelminakerk.nl)

## **Commissie van beheer**

Mw. R.T. Gjaltema-Roode  
tel. 023 – 539 12 51  
e-mail: [secretaris.cvb@wilhelminakerk.nl](mailto:secretaris.cvb@wilhelminakerk.nl)

## **Predikant**

Ds. J.M. Mudde  
Voorhoutstraat 8  
2012 JD Haarlem  
tel. 023 – 531 36 64  
e-mail: [j.mudde@a1.nl](mailto:j.mudde@a1.nl)

## **Kerkgebouw**

Gedempte Oude Gracht 61  
2011 GM Haarlem  
Tel. 023-5311746  
[www.wilhelminakerk.nl](http://www.wilhelminakerk.nl)

*Zie voor actuele gegevens van de scriba en de commissie van beheer het jaarboek "Met Name".*